

JAARVERSLAG 2016



Stichting Mirre



Voorwoord

Kun je iets ergers indenken dan kinderen die moeten vluchten voor geweld? Het gebeurt dagelijks. Het overkwam ook een grote groep kinderen in Irak. Zij moesten op stel en sprong vertrekken en alles achterlaten. Een deel van hen wordt opgevangen in Amman, Jordanië. Dat is fijn maar het ontbreekt hen aan van alles.

Als bestuur van Stichting Mirre zijn we dankbaar dat we in 2016 hebben mogen bijdragen aan de hulp voor een aantal van deze kinderen. Niet alleen met middelen maar ook met plezier en ontspanning.

In 2016 hebben we ook 3 projecten afgerond, namelijk het cultureel centrum in Gaza, het verbouwen van huisjes in Doboj, Bosnië en het waterpompenproject Levend Water in Burkina Faso. In dit verslag daarover meer.

We willen iedereen bedanken die ons, in wat voor vorm dan ook, heeft gesteund. Het bieden van hulp en het kunnen geven aan anderen is mooi en dankbaar werk. Soms lijkt het een druppel op een gloeiende plaat maar het effect van geboden hulp, ook al is het maar beperkt, valt niet te onderschatten.

Het bestuur van Stichting Mirre

In dit verslag staan tekeningen van Bijbelverhalen, gemaakt door kinderen in Amman.





Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van Stichting Mirre. Voor ons een bijzonder jaar omdat we een aantal projecten hebben afgerond. Dat is niet altijd even makkelijk maar soms toch verstandig. Het geeft ons als bestuur ook de mogelijkheid om onze aanpak weer eens tegen het licht te houden en nieuwe dingen aan te pakken.

Voorop blijft staan dat we mensen willen helpen die het moeilijk hebben, in het bijzonder kinderen. In **Gaza** hebben we, sinds 2005, hulp geboden aan grote groepen kinderen, sinds 2009 via een cultureel centrum. Na 11 jaar hebben we als bestuur besloten hiermee te stoppen. Niet omdat er geen hulp meer nodig is, dat is harder nodig dan ooit, maar omdat de vaste lasten van het centrum te zwaar gingen wegen. We willen ons beraden op andere vormen van hulp.

In **Doboj**, Bosnië was er nog werk blijven liggen uit 2015. Dat is in 2016 afgerond. Met de hulp van enkele lokale bouw-'meesters' zijn nu alle toegezegde huisjes opgeknapt en bewoonbaar gemaakt. Het project in Doboj, waarbij jongeren uit Nederland huisjes opknappen loopt sinds 2001, vanaf 2005 onder de vlag van Stichting Mirre. En het leek ons goed om hiermee te stoppen. Misschien zijn er anderen om het stokje over te nemen?

In **Burkina Faso** zijn inmiddels meer waterpompen gerepareerd dan we ooit hadden kunnen bedenken. Ook een mooi moment om dat af te ronden. Met het afzwaaien van de werkgroep was Dit een natuurlijk moment om dit project af te ronden.

Met ons nieuwe project in **Amman**, Jordanië, hier bieden wij hulp aan gevluchte kinderen, hebben we verder gebouwd aan waar we in 2015 mee zijn begonnen. Bijzonder dit jaar waren de directe contacten tussen kinderen in Nederland en de kinderen in Amman.



Gaza – Komt het ooit goed?

Gaza was jaren in het nieuws en bijna altijd negatief. Oorlog, geweld en politieke onrust domineerden tv en krant. De laatste jaren is de aandacht minder geweest, vooral omdat er ook elders in de wereld brandhaarden zijn. De Gazastrook, 40 x 8 km ingeklemd tussen Egypte, Israël en de Middellandse Zee met 1,4 miljoen mensen op een kluitje, zonder perspectief. Gebrek aan alles: veiligheid, werk, schoon water, elektriciteit, eten, medicijnen en ruimte. Over het strand loopt het ongezuiverde rioolwater. Kinderen gaan naar school maar met welk perspectief?



Project Cultureel Centrum Gaza

Jarenlang was het cultureel centrum, in hartje Gaza en geleid door een klein groepje enthousiastelingen, een lichtpuntje voor vele kinderen. Kinderen met leerproblemen kregen er bijles zodat ze op school weer konden aanhaken. Er was ruimte voor spel en plezier. Er werden uitstapjes georganiseerd en er werd geknutseld. Ook was er ruimte voor gesprek en werden kinderen opgevangen en begeleid. Speciale aandacht was er ook voor kinderen met een handicap en weeskinderen.

Mooi werk en jarenlang een van de mooiste projecten van Stichting Mirre.

Het is ons niet gelukt om vanaf 2017 medefinanciering te regelen waardoor we genoodzaakt waren om het cultureel centrum eind 2016 te sluiten. Dat viel het team in Gaza en de kinderen daar erg zwaar. We zijn als bestuur nu aan het kijken hoe we mogelijk toch nog hulp kunnen blijven bieden aan deze kinderen in Gaza. Wij nodigen u als lezer uit om mee te denken en we staan open voor goede ideeën.



Project Levend Water Burkina Faso

Ooit kwamen we 2 mannen tegen die enthousiast vertelden over hun bezoek aan Burkina Faso en hun plannen om de mensen in de streken BAM en Koakin te helpen met het repareren van een aantal waterpompen. Al snel was de samenwerking een feit. Het project kreeg een enorme financiële impuls toen ons gezamenlijke plan werd geselecteerd voor de **Nacht van de fooi**.

Via goede materialen en afspraken over het onderhoud konden binnen een aantal jaren uiteindelijk 40 kapotte waterpompen worden gerepareerd. Dit is meer dan we ooit hadden verwacht en in 2016 hebben we dit project dan ook met een goed gevoel kunnen afronden.



De betekenis van een waterpomp

De streek Koakin, kale vlaktes, af en toe wat bossages en dorpjes met lemen huisjes. In de natte tijd valt er regen, dat verzamelt zich in poelen. In het dorp staat een waterpomp. Die is daar ooit neergezet door Foster Parents Plan. De pomp doet het al jaren niet meer en het drinkwater komt nu uit de poelen. Daaruit drinkt ook het vee. Het water stinkt en er zitten vliegen in. Veel mensen zijn ziek en kinderen sterven als gevolg van de onhygiënische omstandigheden. Er hangt een sombere sfeer.

Door de reparatie van de waterpomp kan er weer schoon drinkwater worden opgepompt uit de bodem. Het hele dorp profiteert ervan. Met de vrouwen worden afspraken gemaakt over het onderhoud van de pomp, zij doen sowieso het meeste werk. Ze vragen een hele kleine bijdrage voor het gebruik en het onderhoud van de pomp. De gerepareerde pomp brengt nieuw leven in het dorp.



Project Doboj

Al vele jaren gingen jongeren uit Leusden naar Doboj in Bosnië om daar tijdens hun vakantie 2 weken hard te werken aan het opknappen van huisjes van arme gezinnen. Daken repareren, vloeren leggen, keukenblokken plaatsen en zelfs het bouwen van een complete bovenverdieping, het kwam voor elkaar. In al die jaren hebben vele jongeren de reis naar Doboj meegemaakt en op die manier kunnen ervaren wat het betekent om anderen heel concreet te helpen. In 2015 kon de reis niet doorgaan maar we wilden daar de betreffende gezinnen niet de dupe van laten zijn. We hebben toen lokale werklieden ingeschakeld die het werk voor 2 van de 3 huisjes hebben uitgevoerd. In 2016 hebben we op die manier ook het 3^e huisjes kunnen afronden. Alle jongeren en begeleiders die sinds 2001 betrokken waren bij het project hebben geweldig mooi werk verricht. We willen alle betrokkenen en ook alle sponsors hartelijk danken voor hun betrokkenheid en bijdragen. Het was zeer waardevol!



Mededeling van het bestuur

Na 10 jaar hebben we als bestuur van Stichting Mirre besloten om met het project Doboj te stoppen. Misschien dat de hulp in Doboj door anderen kan worden overgenomen.

Het bestuur van Stichting Mirre besluit vanwege het beëindigen van project Doboj:

1. Een bedrag van (minimaal) € 1.129,-- te blijven reserveren voor bestemming Doboj. Hiermee worden alle ingezamelde gelden over 2015 besteed aan het gewenste doel.
2. Een bedrag van € 21.466,-- van de bestemmingsreserve Doboj, over te hevelen naar de Algemene Reserve. Het bestuur acht dit verantwoord omdat er in het verleden vele middelen zonder specifieke projectbestemming zijn aangewend voor project Doboj. Het bestuur zal zorgdragen voor een juiste bestemming van de middelen.
3. Indien iemand in het verleden giften heeft gedaan specifiek voor Doboj en bezwaren heeft tegen de door het bestuur voorgestelde wijze van handelen kan men zich melden bij het bestuurslid Minco Kersloot.



Project Amman

Bewoners in Irak en Syrië werden opgeschrikt door de komst van IS en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Veel mensen sloegen op de vlucht waaronder met name ook groepen christenen. Een aantal van hen kwam terecht in Amman, Jordanië, waar ze worden opgevangen via de christelijke kerk. Via contacten met een dominee in Amman is Stichting Mirre in 2015 begonnen met het bieden van hulp aan een groep kinderen onder deze vluchtelingen. Er werden bijdragen gedaan voor maaltijden, kleding, transportkosten en onderwijs.



Samen

Als bestuur zijn we er van overtuigd dat niet alleen middelen van belang zijn voor kinderen in nood maar ook contacten en plezier. Je wilt graag ontsnappen uit de zorgen van alledag en gewoon kind zijn. Om ook op dat vlak te helpen hebben we gezorgd voor contact tussen groepen kinderen in Leusden en in Amman. We kiezen daarin een stap voor stap aanpak waarbij we de kinderen in 2016 eerst voorzichtig kennis met elkaar hebben laten maken. We deden dat door filmpjes te maken waarmee de groeten werden overgebracht naar de andere groep. Je beseft dan dat je ondanks de afstand toch zoveel met elkaar kunt delen. Deze vorm van hulp kost financieel niet veel, het gaat vooral om aandacht voor elkaar. In 2017 zullen we deze manier van werken ook proberen verder uit te bouwen. Zowel voor de kinderen in Amman als die in Leusden bleek het een verrijking.



Financieel overzicht 2016 per project

Project Doboj



Project Vluchtelingen Amman



Project Cultureel Centrum Gaza



Project Levend Water



Toelichting: de projecten Doboj, Cultureel Centrum Gaza en Levend Water zijn gefinancierd uit de inkomsten van voorgaande jaren .

Bijzonderheden 2016

Samenwerking met Biblionef

Net als eerder hebben we in 2016 samengewerkt met de stichting Biblionef. Via hun hebben we een groot aantal vrolijke kinderleesboekjes kunnen opsturen naar Amman.



Collecte voor Stichting Mirre

De biddag-collecte van de kerk de Koningshof in Leusden was volledig bestemd voor Stichting Mirre, het project in Amman. Daarnaast collecteren de kinderbijbelgroepen ook voor hun christelijke broertjes en zusjes in Amman.

Schoolspullen naar Gaza

In februari hebben we een doos met allerlei schoolspullen opgestuurd naar Gaza.

Filmpjes voor Amman

Kinderen in Leusden maakten leuke filmpjes voor hun leeftijdgenootjes in Amman. Bekijk het via

<https://youtu.be/hQkRJ8ou2Dg>

Zie ook de reactie uit Amman via

<https://drive.google.com/file/d/0B4eke9X9ZAxNRHJkdVJWNnp3QUU/view?usp=drivesdk>

Schoonmaak Cultureel centrum Gaza

Het cultureel centrum heeft een opknappbeurt gehad. Met vrijwilligers is het gebouw volledig aangepakt.



Nieuwe Website

Omdat de website van Stichting Mirre verouderd was hebben we in 2016, met hulp van Dirk-Pieter Schalkwijk een nieuwe website gebouwd. Zie www.stichtingmirre.nl De website is nu weer helemaal up-to-date.

Meeting met Warchild

In augustus hadden we een on-line meeting met Warchild, Hierin hebben we overlegd over het bieden van hulp in Gaza.

Bijzonderheden 2016

Matchbeurs

In het najaar 2016 waren we ook weer present op de Matchbeurs Leusden.

Collecte Schaapskooi

Op 30 oktober was de collecte van de kerk De Schaapskooi in Amersfoort speciaal voor ons project in Amman. We hebben daarvoor een speciale flyer en presentatieborden gemaakt.

Bezoek Amman

Eind 2016 brachten Peter en Jeanet Meesen een bezoek aan Amman en ze bezochten daar ook de vluchtelingenkerk. Tijdens het bezoek werd een cheque overhandigd met daarop het in Nederland opgehaalde bedrag voor de kinderen in Amman. Verder werd er ook een koffer vol met kleding gebracht die was ingezameld in Leusden.



De viool

Stichting Mirre heeft de beschikking over een oude maar mooie viool. Het was de bedoeling om deze mee te nemen naar Amman zodat deze daar in de kerkdiensten zou kunnen worden ingezet. Het lukte echter niet om deze mee te krijgen langs de douane. Het plan is nu om de viool te verkopen en de opbrengst alsnog aan de kinderen in Amman te schenken.



Partners en Sponsors



kerk
in actie



Stichting Mirre heeft ANBI Status
sinds 01-01-2008

Informatie

Stichting Mirre helpt wereldwijd zonder aanzien des persoon. Hierbij streeft Stichting Mirre naar ontwikkelingssamenwerking met duurzame hulp en capaciteitsopbouw bij de lokale partner. Stichting Mirre richt zich met name op hulp aan kinderen.

Bestuur:

Minco Kersloot, Peter Meesen, Kees Dorst, Jan Mol, Andre van Pijkeren, Arthur Horlings

Kvk nr. 32106711

Fiscaal nr. 814169454

Rekening nr. (IBAN): NL48RABO0106777955

Website <http://www.stichtingmirre.nl>

Facebook <https://nl-nl.facebook.com/stichting.mirre>

Email info@stichtingmirre.nl

stichtingmirre@gmail.com

Secretariaat

Zamenhoflaan13

3411 ZV Lopik